

Wase emigratie naar de VS

Het dateert weeral van een paar jaar geleden dat we via via in contact kwamen met een Amerikaanse briefschrijfster Deb Reardon, geboren Van Stappen en woonachtig in Wisconsin, VS. Ze was namelijk op zoek naar de Europese familie van haar overgrootouders Frank Van Stappen en Anna Van den Bosch die rond de 19-20^{ste} eeuwwisseling waren geëmigreerd. Er werd meteen een foto bijgevoegd. En Deb Reardon voegde ook nog een aantal andere interessante gegevens toe, waaronder ongeveer de hele Amerikaanse stamboom Van Stappen.



Een speurtocht in de Ellis Island-archieven (www.ellisland.org) toonde aan dat er een gezin uit Vrasene in 1920 naar de VS was vertrokken: Marguerit Verstappen, 18 jaar, Frans Verstappen, 14 jaar en Maria Verstappen, 50 jaar, allen afkomstig uit 'Vracene' (Belgium). Ze vertrokken toen met het schip de SS Finland. Als naaste verwante in de VS werd toen opgegeven ene Frank Verstappen, vader van Marguerit en wonende te Chicago in de VS. Het vermoeden was groot om dit gezin in verband te brengen met de familie van onze Amerikaanse correspondent. Bij het overlijden van een van de kinderen van haar grootvader Frank, wordt bij deze laatste vermeld dat hij afkomstig was uit 'Uracene'. Haar grootvader overleed in 1945 in de VS op 39-jarige leeftijd, dus al deze gegevens klopten vrij goed met die van de 14-jarige knaap die in 1920 de oceaan was overgetrokken! We moeten hierbij al meteen letten op de Amerikaanse schrijfwijzen van Vlaamse namen: Frans werd Frank, Vrasene werd 'Uracene', en de familienaam werd op zijn Vlaams als Verstappen genoteerd. En lange tijd dacht men in de VS dat de familie uit Nederland afkomstig was.

Stappen had, gehuwd met een Deense vrouw, die ondergetekende voordien via het Internet op het spoor was gekomen en me als naamgenoot gecontacteerd had. Op dat moment wist ik nog niet dat er een tijd later een vraag van zijn zus Deb zou komen. En om het verhaal helemaal af te ronden blijken de verdere voorouders van Deb Reardon tot mijn eigen stamboom te behoren! Hoe een vraag van nieuwsgierige Amerikanen na wat spuurwerk toch tot een goed resultaat kon leiden.

Bij bovenstaande zoektocht waren we ook gestoten op de naam van een zekere **Leon E. Van Stappen** uit Sint-Niklaas afkomstig, die eveneens in 1920 de oversteek naar Amerika maakte. Hij was toen 48 jaar en zou dit 2 jaar later nog eens overdoen. Ook in 1907 deed hij dit al eens eerder. Daar de verleiding groot was om na te gaan of deze Leon Van Stappen verwant was aan de hierboven vermelde Frans Van Stappen, doken we weer ons namenbestand in. Hier kwamen we echter uit bij priester Leo Emilius Van Stappen (*Sint-Niklaas 1871), zoon van handelsreiziger ('négociant') Leopoldus Ludovicus Van Stappen en Maria Louisa Martens die toen in de Walburgstraat woonden. Door verdere informatie na te vragen bij Deb Reardon bleek inderdaad de naam Martens op te duiken bij de ouders van deze Leon E. Van Stappen. Op de fiches van Ellis Island stond bovendien als naaste verwant in België de naam van zijn enige broer vermeld: Albert Van Stappen, uit de Statiestraat te Sint-Niklaas. Priester Leo (Leon op zijn Amerikaans) Van Stappen was eerste een tijdje leraar en pastoor in het Gentse en was omstreeks 1907 als missionaris naar de VS getrokken, hij zou nadien een aantal keren nog op bezoek komen in het Waasland. In 1920 zou zelfs zijn dienstmeid Mathilde Vereecken uit Gent, mee de tocht naar het verre Amerika maken. Zijn broer Albert Van Stappen was de Sint-Niklase verzamelaar die in de jaren 1930 in opdracht van de Oudheidkundige Kring diverse taken vervulde.



Doodsprentje van de vader van priester Leo Van Stappen

Marc Van Stappen (Halen, vanstappen.marc@telenet.be)